

De Najaarsfeesten

De omstandigheden lijken er weinig ruimte voor te laten, maar in oktober vieren de Joden weer de jaarlijkse najaarsfeesten. De thema's die daarbij aan de orde komen zijn bijzonder sprekend in de huidige situatie. Enerzijds het bezig zijn met *tesjoeva*, bekering, inkeer en omkeer - in 'de geduchte dagen', onder andere door het indringende geluid van de ramshoorn als oproep daartoe. Anderzijds het beleven van kwetsbaarheid in een wankele, gebrekkige hut, maar juist dan toch vreugde vinden bij het 'veilig wonen' met zicht op de hemel. Thema's die een bijzonder licht kunnen laten vallen op alles wat er nu in en rond Israël gebeurt. Aandacht daarvoor kan ook voor ons aanleiding zijn tot betrokken bezinning en gebed.

Over deze thema's – en nog veel meer – gaat het in het [Dagboek bij de najaarsfeesten](#) (geschreven in 2017 door Aart Brons en daarna jaarlijks 'up-to-date' gemaakt).

U kunt zich aanmelden voor een dagelijkse mail, van 27 september tot 26 oktober, met een link naar de webpagina die voor die dag gemaakt is. Ga voor de inleiding op het Dagboek naar www.kerkenisrael.nl/najaar.



Israëlzondag

6 oktober is het de jaarlijkse Israëlzondag. Eén dag voor de beruchte 7 oktober...

Het is goed, altijd al, maar nu wel extra, om bijzondere aandacht te geven aan Israël als het volk waaraan de God van Israël zijn naam verbonden heeft. Er is veel materiaal beschikbaar:

- Het **CIS** (Centrum voor Israëlstudies) zorgde weer voor een folder, een preekschets en materiaal voor kinderen en jeugd, te vinden op hetcis.nl/leren/israelzondag. Dit jaar gebeurde dat voor het eerst in samenwerking met de raad voor Kerk en Israël van de PKN. Het thema is 'Voor wie is het Koninkrijk?' Het sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk en het oecumenisch leesrooster.



- Zie ook protestantsekerk.nl/israelzondag/ met onder andere de [preekschets](#) van ds. Bart Gijsbertsen.
- Op de [website van het CIS](#), en ook op [onze website](#) is nog veel (ouder) materiaal te vinden.
- De stichting Yachad heeft een [preekschets](#) over Romeinen 11:15, met een bijbehorende [powerpoint-presentatie](#) ter beschikking gesteld voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken (klik op de links om te downloaden).

Gebed

Mede met het oog op de Israëlzondag hebben we als deputaten een brief gezonden aan alle christelijke gereformeerde kerken en voorgangers met de oproep om op Israël-zondag, maar zeker ook steeds weer te bidden voor Israël en voor Joden wereldwijd. Dat kan niet met voorbijgaan aan wat er ook door de burgerbevolking in de Gazastrook en in Libanon geleden wordt. Het dagelijkse (!) nieuws roept veel vragen op, en allerlei heftige emoties. Beter dan te makkelijke en eenzijdige antwoorden is: alles wat wij zien en ook zelf ervaren aan moeite, pijn en verdriet bij de HERE te brengen en te roepen om zijn licht en zijn heil bij al het lijden dat zich opstapelt.

Antisemitisme

Geert de Korte MA, die voor het CIS en zo mede namens ons in Jeruzalem werkt, schreef een brochure over *Antisemitisme en wat je ertegen kunt doen*.

Hij is uitgegeven als themabrochure 43 bij *De Waarheidsvriend* van 19 september, maar ook vrij te [downloaden](#).

Natuurlijk goed om zelf te lezen, maar ook geschikt voor een gespreksgroep. Er zijn gespreksvragen bijgevoegd.



Geert en Lianne de Korte

Geert de Korte verhuisde bijna een jaar geleden met zijn vrouw Lianne en hun 4 kinderen naar Jeruzalem. Op 2 oktober 2023 – dus vlak voor de beruchte 7 oktober.

Ondanks alle dreigingen zijn zij in Israël gebleven. Dat is metterdaad een signaal van bijzondere verbondenheid met Israël. We roepen u op om voor hem en zijn gezin te bidden om Gods bescherming en zegen.



Verbonden



Onlangs verscheen er weer een nieuw nummer van ons magazine *Verbonden*, waarin Geert de Korte schreef over [Hoe kijk je naar je vijanden?](#)

Voor de andere artikelen, zie het [overzicht](#).

En nog veel meer...

Er is nog veel meer dat we hier graag willen melden, over het Centrum voor Israëlstudies. We volstaan met een verwijzing naar de laatste [nieuwsbrief van het CIS](#). Met nieuws over – onder andere:

- Een door het CIS geïnitieerd lectoraat dat in januari 2025 start aan de CHE. Met lector Marco Rotman. Het richt zich op het Nieuwe Testament in de Joods-christelijke ontmoeting.
- Het 'Jesaja-project': elke 14 dagen een mail met commentaar van een Joodse en een christelijke auteur over een bepaald gedeelte van Jesaja.
- Een online cursus (met rabbijn Vernon Kurtz vanuit Jeruzalem) over de Tien Woorden in de Joodse en de christelijke traditie.



[Marco Rotman](#)



[Vernon Kurtz](#)